

Jaarverslag van 30 november 2014 tot 30 november 2015

St. Willibrordusgilde Bakel.

Het aantal leden bedroeg 34.

Het bestuur was als volgt:

<i>Maikel v.d. Meer</i>	<i>Koning.</i>
<i>Jos de Groot</i>	<i>Kapitein / Toeziende Deken</i>
<i>Joachim v. Dijk</i>	<i>Deken / Schrijver.</i>
<i>Hans van Dinther</i>	<i>Penningmeester/Vaandrig.</i>
<i>Gerald van Meel</i>	<i>Cornet.</i>
<i>Hans Slegers</i>	<i>Deken.</i>
<i>Johan v. Bommel</i>	<i>Deken.</i>
<i>Willem Roijackers</i>	<i>Voorzitter</i>

De jaarvergadering was op maandag 01 december.

Het jaar en kas verslag werden onder dank goedgekeurd.

Voor de kascontrole werden Jos de Groot en Joachim van Dijk benoemd.

Bij de bestuursverkiezing werd Hans van Dinther herkozen.

Jos de Groot werd gekozen als voorzitter.

Willem Roijackers werd gekozen als Staande Deken.

Het tonnetje bier, en de hapjes ontbraken dit jaar ook niet, Hein bedankt hiervoor.

Na de vergadering was er nog een gezellig samen zijn.

December:

- 13 december: afsluiting van Bakel 1300, ons gilde verzorgde de tocht vanaf het kerkplein naar het Bavos terrein, waar een mooie vuurwerkshow verzorgd werd.*
- 14 december: was er weer de jaarlijkse Kerstmarkt, ons Gilde had deze dag ook de deuren van de Schutskamer open voor het publiek.*
- 24 december: ontvingen wij het bericht van het overlijden van gildebroeder Frans Meulensteen van het St. Leonardusgilde uit Beek en Donk. Omdat we niet waren uitgenodigd voor de uitvaart, hebben we een kaart gestuurd.*

Januari:

- 01 januari: brachten we de beste wensen over aan onze oudste Gildebroeder Piet v/d Breemer en aan onze Gildehospes Hein v/d Horst.*
- 04 januari: was ons gilde aanwezig in de pastorie bij een bijeenkomst van alle vrijwilligers uit de gemeente Bakel.*

- 05 januari: ontvingen wij het bericht van het overlijden van Loek Swinkels oud beschermheer van het st. Servatius gilde uit Lieshout en oud voorzitter van Kring Peelland, ons gilde was op de uitvaart aanwezig.
- 06 januari: was de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Gemert-Bakel in De Rips, ons gilde was hierbij aanwezig.
- 10 januari: receptie vanwege 8 jubilarissen bij het St. Antonius Abt gilde in Deurne, Ons gilde was op de receptie aanwezig.
- 17 januari: receptie bij het St. Antoniusgilde voor jubilaris Jan van Bree, 50 jaar Gildebroeder. ons gilde was op de receptie aanwezig.
- 18 januari: jaarvergadering van de vendeliers in Aarle-Rixtel, enkele gildebroeders van ons gilde waren hierbij aanwezig.
- 18 januari: bijeenkomst van de tamboers in de schutskamer.
- 18 januari: prinsereceptie voor prins Siel de eerste, ons gilde was op de receptie aanwezig.
- 24 januari: optrekdag van St. Antonius en St. Sebastianus gilde Gemert. Ons gilde was op de receptie aanwezig om de nieuwe deken, en jubilarissen te feliciteren
- 25 januari: jaarvergadering van de tamboers in Aarle-Rixtel, enkele gildebroeders van ons gilde waren hierbij aanwezig.
- 25 januari: bijeenkomst van de vendeliers in de schutskamer.

Februari:

Maart:

- 01 maart: installatie van pastoor J. Bonten, samen met de 2 Gemertse gildes hebben wij de installatie van pastoor J Bonten begeleidt.
- 04 maart bijeenkomst over de nieuwe opzet van Bakel kermis, ons gilde was hierbij aanwezig.
- 14 maart: was er de voorjaarsvergadering van Kring Peelland, dit werd georganiseerd door het St. Antonius Abt gilde uit Lierop. Deze dag begon met een H.Mis met Gildeer. Na de H.Mis was er een koffietafel met aansluitend de voorjaarsvergadering.
- 18 maart: was de vergadering van de standaardruiters in de schutskamer in Bakel.
- 31 maart: was er een vergadering met de 2 Gemertse gildes. Deze vergadering vindt elk jaar plaats en was dit jaar bij het st. Antonius st. Sebastianusgilde in Gemert. We hebben de gildes ieder het boek over ons gilde aangeboden.

April:

- 3 april: ontvingen wij het bericht dat Leo Verbaarschot, gildebroeder van het St. Antonius Abt gilde uit Deurne was overleden. Ons gilde was op de uitvaart aanwezig.
- 4 april: zijn enkele bestuursleden bij Nelleke Koppens op bezoek geweest om bij te kletsen en 2 boeken over ons gilde te overhandigen, 1 voor Nelleke en 1 voor Rob. Het was een gezellige dag, waarbij we warm werden onthaald. We hebben gezellig zitten praten en herinneringen van vroeger opgehaald.
- 5+7+12 april. Hadden we 3 kjenbeurten wat weer een mooie opbrengst opleverde.
- 18 april: receptie bij het St. Joris gilde in Deurne, voor jubilarissen Hans van Rooij en Hubert Engelen. Ons gilde was op de receptie aanwezig.
- 24 april: heeft ons gilde een vendelgroet gebracht Hans Dekkers, Harrie en Annie Maas, Antoinette Kanters. Allen hadden een koninklijke onderscheiding gekregen.
- 25 april: Optrekdag(teerdag) van st. Joris gilde uit Gemert. Ons gilde was op hun receptie om de nieuwe deken en jubilarissen te feliciteren.
- 27 april: opening Koningsdag, ons gilde heeft mede de opening van Koningsdag verzorgt middels de gebruikelijke vendelgroet.

Mei:

- 4 mei: dodenherdenking in Bakel.
Het thema van deze dodenherdenking was: *Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst.*
De avond begon om 19:00 uur met een herdenkingsdienst in de kerk van Bakel. Tijdens deze dienst werd er muziek gemaakt door harmonie Musis Sacrum en zanggroep La Vivacite.
Tussen de muziek door werden er gedachtes uitgesproken door pastoor Jan van Berkel, wedhouder Anke van Extel-van Katwijk, voorzitter van ons gilde Jos de Groot en voorzitter van harmonie Musis Sacrum Paul van Tiel.
Rond 19:45 uur vertrok het gilde uit de kerk gevolgd door de aanwezige, richting het oorlogsmonument bij de rotonde in Bakel.
Daar werd om 20:00 uur 2 minuten stilte gehouden, daarna werd door de harmonie De Last Post gespeeld. Hierna werd er door wedhouder Anke van Extel-van Katwijk en de Koning van het gilde een krans gelegd, waarna andere aanwezige ook bloemen konden leggen.
Aansluitend werd het Wilhelmus gespeeld.
Tot slot brachten de vendeliers van het St. Willibrordusgilde een vendelgroet.
Na afloop werden de aanwezige uitgenodigd voor een kop koffie in het parochiehuis.
- 8 mei: ontvingen wij het bericht dat Jo v.d. Ven, gildebroeder van het St. Antonius Abt gilde uit Mierlo-Hout was overleden. Ons gilde was op de uitvaart aanwezig.
- 12 mei: ontvingen wij het bericht dat Ger v.d. Ven, gildebroeder van het St. Antonius Abt gilde uit Deurne was overleden. Ons gilde was op de uitvaart aanwezig.

- 16 mei: receptie bij het Onze Lieve Vrouwe van de zeven weeën gilde in Lierop voor 5 jubilarissen. Ons gilde was op de receptie aanwezig.
- 17 mei: heeft ons gilde een bezoek gebracht aan hospice de Populier, om een vendelgroet te brengen en tevens het paviljoen te bekijken. Aan dit paviljoen hebben wij een bijdrage geleverd middels de opbrengst van de loten verkoop tijdens de Dag van Bakel op 18 mei 2014. Tevens hebben wij die dag een bezoek gebracht aan de Jan de Witkliniek. De bewoners van zowel de Populier als de Jan de Wit kliniek genoten van ons bezoek.

Juni:

- 6 juni: receptie bij het St. Jorisingilde uit Asten vanwege hun 555 jarig bestaan. Ons gilde was op de receptie aanwezig.
- 07 juni: Dit jaar werd het kringgildefeest georganiseerd door het St. Joris gilde uit Asten. Het St. Joris gilde vierde tevens het 555 jarig bestaan. Om een uur vertrokken de 21 Gildes uit Kring Peelland voor de optocht door de straten van Asten. Mede door het goede weer waren er veel toeschouwers langs de kant van de weg. Na de optocht was er de massale opmars met de opening, en de vendelgroet met aansluitend het slagendefilé. Na de officiële opening van de Kringdag, begonnen de wedstrijden. Onze Gildebroeders, jeugdvendeliërs en jeugdtamboers deden hun best om een goed resultaat neer te zetten, en werden aangemoedigd door de andere gilbroeders en toeschouwers. Na de wedstrijden werd er in de feesttent nog een feestje gevierd. Aan het einde van de dag was er nog de prijsuitreiking. De volgende mooie prijzen werden behaald:
- | | |
|----------------------------------|--|
| Koen Bouwmans: | 1e prijs bij het trommen in de klasse C. |
| Tijmen van Dinther: | 1e prijs bij het trommen in de klasse B. |
| Maikeel v.d. Meer: | 1e prijs bij het trommen in de klasse A, |
| Standaardruiter Gerald van Meel: | 2e prijs op het toernooiveld. |
| Jan Bekx: | 2e prijs met vendelen in Vaandelklasse VZA. |
| Martijn Bekx: | 1e prijs met vendelen in de klasse B. |
| Teun van dijk: | 3e prijs met vendelen in de jeugdklasse tot 12 jaar. |
- In het Algemene klassement, behaalde ons gilde een mooie 7e prijs. Alle jeugdleden kregen tevens een mooie medaille als aandenken aan deze kringdag. Nadat de mooie resultaten in de feesttent nog gevierd werden, keerde we met de gele schoolbus terug naar Bakel.
- 13 juni: receptie bij het St. Margaretha gilde uit Aarle-Rixtel voor jubilaris: Wim van Elten 50 jaar lid. Ons gilde was op de receptie aanwezig.

14 juni: receptie van het gildekoor St. Barbara in Dinther, vanwege 25 jarig bestaan. Enkele gildebroeders waren in de mis en aansluitend op de receptie aanwezig.

Juli:

5 juli: vrij gildefeest in Casteren.

Zondag 5 juli jl. vertrok ons gilde met de gele schoolbus naar het vrij gildefeest in Casteren. Dit gildefeest werd georganiseerd door het St. Willibrordusgilde gilde uit Casteren.

Om een uur vertrokken 49 Gildes voor de optocht door de straten van Casteren.

Na de optocht was er de massale opmars met de opening, en de vendelgroet.

Na de officiële handelingen begonnen de wedstrijden.

Onze gildebroeders deden mee aan de wedstrijden vendelen, trommen en standaardrijden.

Ook deze middag lieten onze gildebroeders zich weer van hun goede kant zien. Ondanks de moeilijke omstandigheden zoals de warmte, en harde wind werd er hard gestreden om een goed resultaat neer te zetten.

Na de wedstrijden was er nog een gezellig samenzijn in de feesttent, waar nog goed gefeest werd.

Aan het einde van de dag was er nog de prijsuitreiking, waar we met 6 mooie prijzen naar huis gingen.

De volgende mooie prijzen werden behaald:

het Gilde behaalde een mooie 2e prijs in de optocht.

Standaardruiter Gerald v. Meel: 1e prijs op het toernooiveld en een 1e prijs in de optocht.

Job van Bommel 1e prijs bij trommen in de jeugdklasse muziektrom

Teun van Dijk: 1e prijs bij het vendelen in de klasse jeugd t/m 12 jaar

Maikeel v.d. Meer: 1e prijs bij het trommen in de klasse A.

Jan Bekx: 1e prijs bij het vendelen in de Vaandelklasse VZA.

Piet Verbaarschot: 2e prijs met vendelen in de Vaandelklasse VZA.

Na de prijsuitreiking, keerde het gilde weer huiswaarts.

Onderweg werd het feestje doorgezet in de bus richting Bakel.

24 juli: ontvingen wij het bericht dat Piet Loogman, gildebroeder van het St. Agatha gilde uit Boekel was overleden. Omdat er geen gildes werden uitgenodigd op de uitvaart, is een kaart gestuurd.

Augustus:

- 31 augustus: ontvingen wij het bericht dat Jan Biemans, gildebroeder van het St. Agatha gilde uit Boekel was overleden. Omdat er geen gildes werden uitgenodigd op de uitvaart, is een kaart gestuurd.

September:

- 5 september: opening Bakel kermis.
Dit jaar was gekozen om de opening anders te doen dan andere jaren.
Om 16 uur verzamelden verschillende muziekgroepen, harmonie Musis Sacrum, kinderen van beide scholen en belangstellende zich op het kermis terrein.
Ons gilde bracht een vendelgoet, en verschillende muziekgroepen speelde muziek terwijl er door de kinderen van de scholen een dans werd opgevoerd.
Burgemeester Jan van Zomeren opende de kermis, en toen konden de cafés worden aangezegd.
- 7 september: ontvingen wij het bericht dat Hein Lammers, gildebroeder van het St. Lambertus gilde uit Someren was overleden. Ons gilde was op de uitvaart aanwezig.
- 8 september: kermis dinsdag.
Op kermisdinsdag begon het St. Willibrordusgilde traditiegetrouw met een mis met Gilde-eer voor de levende en overleden Gildebroeders en Gildeheren.
Hierna vertrok het gilde naar het gildehuis Hein v.d. Horst, voor een kop koffie en een broodje, wat weer goed smaakte.
Daarna werd het gilde door harmonie Musis Sacrum bij het gildehuis afgehaald.
Gezamenlijk trokken we naar het jeugdhuis en schietboom voor het jaarlijkse kermis-schieten.
Nadat onze gildebroeders de loten verkocht hadden aan diegene, die een schot wilde wagen, en voorzitter Jos de Groot het schietreglement had voorgelezen, werd er begonnen met schieten.
Dit gebeurd altijd via een vaste volgorde.
Het eerste schot is normaal gesproken voor de Pastoor, maar hij had andere verplichtingen, hierdoor was het eerste schot voor burgemeester Jan van Zomeren, het tweede schot was voor onze Koning Maikel v.d. Meer, daarna werd er geschoten volgens loting.
Na een spannende strijd was het Gerard Beijers, die met het 201e schot de vogel naar beneden haalde.
Hij mocht vele felicitaties in ontvangst nemen, en onze kapitein Jos de Groot overhandigde hem de koperen moor.
Na dit gebeuren vertrok het gilde met koning Gerard in haar midden, en samen met Harmonie Musis Sacrum, naar het dorp voor de traditionele rondgang door ons dorp, met als afsluiting het drie maal rondtrekken op het plein.
Deze kermisdinsdag was mede door het mooie weer, een zeer geslaagde dag.
- 13 september: ontvingen wij het bericht dat onze gildebroeder Piet v.d. Breemer in het ziekenhuis was opgenomen.

- 16 september: ontvingen wij het bericht dat Toon v.d. Burgt, gildebroeder van het St. Antonius Abt gilde uit Mierlo-Hout was overleden. Ons gilde was op de uitvaart aanwezig.
- 19 september: receptie van Onze Lieve Vrouwe gilde Aarle-Rixtel. Voor jubilarissen Bertus van Rixtel 60 jaar en Eugene Barten 40 jaar lid. Ons gilde was op de receptie aanwezig.
- 20 september: federatie toernooi in Lage Mierde. Het toernooi werd georganiseerd door het Sint Sebastiaan gilde in Lage Mierde. De dag begon om 12.30 uur met een massale opmars met vendelgroet. Daarna volgde de opening en werd de federatie vlag gehesen. Om 13.00 uur werd begonnen met de wedstrijden. Het st. Willibrordus gilde heeft meegedaan met de onderdelen trommen, vendelen en standaardrijden. De volgende resultaten werden behaald:
- | | |
|--------------------|------------------------------|
| Trommen klasse C: | 1e prijs Koen Bouwmans |
| | 3e prijs Ronald van Meel |
| Vendelen klasse B: | 2e prijs voor Ronald v. Meel |
| Standaard rijden: | 6e plaats |
- 27 september: vierde onze Ere Beschermvrouwe Nellie Koppens haar 79^{ste} verjaardag namens het Gilde werd haar een verjaardagskaart gestuurd.

Oktober:

- 08 oktober: enkele gildebroeders zijn op zieke bezoek geweest bij Piet v.d. Breemer.
- 25 Oktober: Oktoberfeest in Sittard. Rond 11.00 uur vertrokken we vanuit Bakel naar Sittard, Daar aangekomen dronken we eerst een kop koffie met een koek. Na de koffie kwamen een voor een de pullen bier tevoorschijn. Elke keer als een gildebroeder met een pul aan kwam lopen, werd door de overige gildebroeders met luid gejuich ontvangen. Ook Cor Rovers en Teun van Dijk dronken hun sinas uit een pul. Rond 13.30 uur begon de optocht door de stad. Dit is een geweldige beeld met vele toeschouwers langs de kant. Na de optocht werd er een grandioos feest gevierd in de tent. Rond 20.00 uur vertrok de bus weer richting Bakel.
- 31 oktober: najaarsvergadering Kringpeelland Deze vergadering was bij het St Jorisgilde in Asten. Ons gilde was hierbij aanwezig.

November:

7 november: teerdag

Zaterdag 7 november vierde het st. Willibrordus gilde uit Bakel haar jaarlijkse teerdag.

Dit jaar een speciale dag, omdat we 3 jubilarissen hadden.

Willem Roijackers 50 jaargildebroeder, Mies Kanters 25 jaar gildebroeder en Fredie Relou 25 jaar gildebroeder.

De dag begon 's morgens 9.15 uur met het afhalen van de jubilarissen bij de pastorie.

Om 9.30 uur begon de Heilige mis met gilde-eer, voor de levende en overleden gildebroeders en gildeheren, voorgegaan door gildepastor Jan van Berkel.

Het dameskoor zorgde voor de muzikale begeleiding. Dit jaar hadden we ook enkele bewoners van de Wilbertsdries te gast in de mis.

Na de mis was er de Eed van Trouw.

Daarna vertrok het gilde naar het Gildehuis voor een kop koffie en een broodje.

Aansluitend vertrok het gilde naar de Wilbertsdries, waar traditiegetrouw aan de bewoners een vendelgroet werd gebracht.

Daarna werd het gilde uitgenodigd om binnen een borreltje te komen drinken en een praatje te maken met de bewoners.

Nadat het gilde een borreltje gedronken had en haar gildelied had gezongen trok het gilde naar het schietterrein.

Omdat er dit jaar geen koning schieten op het programma stond, werd er om prijzen geschoten.

Traditioneel werd het 1e schot gelost door gildepastoor Jan van Berkel, daarna de huidige koning Maikel v.d. Meer en daarna werd op volgorde geschoten.

Het waren gildebroeders Jan Slaats, Jos de Groot en Toon Jacobs, die in de prijzen vielen.

Het gilde vertrok terug naar het gildehuis, waar nog een korte vergadering gehouden werd. Tijdens deze vergadering bood Staande Deken Willem Roijackers ons gilde een nieuw schild aan ter ere van zijn 50 jarig jubileum.

Ondertussen arriveerde burgemeester Jan v. Zomeren met zijn vrouw Carolien.

Nu was het tijd om de 3 jubilarissen in het zonnetje te zetten en te huldigen.

Ceremoniemeester Arno Verberkt, heette alle genodigde welkom.

Als eerste sprak voorzitter van het gilde, Jos de Groot, mooie lovende woorden over Willem Roijackers, Mies Kanters en Fredie Relou. Namens het gilde werd hen een mooi herdenkingsschild in de vorm van de Willibrordusput aangeboden en werden er bloemen overhandigd voor de partners.

Toen werd het woord gegeven aan de voorzitter van gildekring Peelland, Henk de Hair.

Ook hij had mooie woorden voor de jubilarissen.

Namens Kring Peelland werd bij Willem Roijackers, wegens zijn 50 jarig jubileum, een Kringonderscheiding opgespeld en een oorkonde overhandigd.

Hierna was het de beurt aan burgemeester Jan van Zomeren.

Ook hij had mooie, lovende woorden voor de jubilarissen. En hij had een geweldige verassing voor Willem Roijackers, namelijk een Koninklijke Onderscheiding.

Nadat de burgemeester deze had opgespeld, konden alle aanwezige de jubilarissen feliciteren.

Na de huldiging trok het gilde weer naar het gildehuis Hein v.d. Horst waar aan de jubilarissen een vendelgroet gebracht werd.

Hierna stond het diner klaar.

Na een gebed voorgedragen door Gilde Pastor Jan van Berkel kon men aan de soep beginnen, na de soep werd de halve maaltijd aangezegd. Toen kon men weer verder dineren, zoals altijd had onze gildehospes Hein en het personeel weer voortreffelijk eten gemaakt en er werd een kleine geste overhandigd.

Om half zeven begon de receptie voor de jubilarissen.

Er kwamen vele de jubilarissen de hand schudden ook vele Gildebroeders uit de Kring kwamen hun felicitaties overbrengen. Harmonie Musis Sacrum bracht een serenade.

Na deze zeer druk bezochte receptie kon de feestavond beginnen.

Met een geweldig optreden van de cabaretgroep Ons Jonges, werd het een fantastische feestavond.

We kunnen terug kijken op een zeer geslaagde teerdag.

11 november: sint Maarten optocht bij Jong Nederland.

Ons gilde begeleide de sint maarten optocht door de straten van Bakel.

15 november: receptie omdat het dames kerkkoor ophoudt te bestaan.

Ons gilde was op de receptie aanwezig.

15 november: indoor jeugdvdendeltoernooi in Hoogeloon.

Jeugdvdendelier Teun van Dijk heeft deelgenomen aan dit vendeltoernooi en een mooie 2^e prijs behaald in zijn leeftijdscategorie 10 t/m 12 jaar.

Getekend op 30-11-2015

Voorzitter Jos de Groot

Deken/schrijver Joachim van Dijk