

Piet van den Breemer 50 jaar Gildebroeder

Tijdens de jaarlijkse Teerdag van ons Gilde op 7 November 2013, werd onze Gildebroeder Piet van den Breemer gehuldigd vanwege zijn 50-jarig Jubileum.



We begonnen de dag met een Heilige Mis met Gilde-eer. De mis werd ons voorgegaan door onze Gilde-Pastor Jan van Berkel. De pastor schetste enkele mooie woorden over de afgelopen 50 jaar die Piet in Bakel bij het gilde meemaakte als Gildebroeder.

Na de Heilige Mis werd voor de kerk de eed van Trouw afgelegd, waarna toen naar ons Gildehuis Hein v/d Horst, voor een lekkere kop koffie met broodjes. Vanuit daar vertrokken we naar de Wilbertdries, waar Piet door de bewoners in het zonnetje gezet werd.

Er werd nog even een praatje gemaakt en daarna door de Gildebroeders het Gildelied gezongen voor de bewoners. Toen was het tijd om te vertrekken naar het jeugdhuis voor het 3-jaarlijkse Koningschieten.

Onze jubilaris was maar al te gretig, om de vogel eraf te schieten, maar was 1 schot te laat aan de beurt, waardoor ons jongste seniorlid, Maikel van der Meer zichzelf tot koning schoot. Piet had zich op zijn feestdag kranig verweerd, maar was zeker blij met Maikel als nieuwe koning.

Toen vertrokken we naar ons Gildehuis waar de feestelijkheden voortgezet werden. Na het eten begon de receptie voor onze Jubilaris en natuurlijk ook een beetje voor onze nieuwe koning.



(hier Jubilaris Piet tesamen met de nieuwe koning van ons Gilde)

Vooraf aan de receptie nam Burgemeester van Zomeren uit Bakel-Gemert de microfoon, en sprak veel lovende woorden, gericht aan Piet. Maar ook Piet had nog het een en ander te vertellen, die de speech van de burgemeester tijdelijk onderbrak. Deze luisterde vol bewondering naar Piet zijn verhaal.

Daarna nam D'n Burger weer het woord, en vertelde dat hij nog een schitterende verrassing voor Piet had, en wel een Koninklijke Onderscheiding. Met genoegen werd hem deze door onze burgemeester opgespeld.



(Piet heeft zojuist zijn Koninklijke Onderscheiding ontvangen)

Je kon zien dat Piet dit zeker niet verwacht had, maar dat hij er ontzettend blij mee was.

Het werd een zéér druk bezochte receptie met tal van andere gildes uit de kring Peelland. Namens deze kring kreeg Piet ook nog een Kringonderscheiding opgespeld en werd hem een Oorkonde uitgereikt.

Ook was het St. Matthiasgilde uit Oploo aanwezig op de receptie. Piet heeft daar nog verschillende jaren, hun vendeliers vendel-les gegeven. Deze kwamen dan ook speciaal aan Piet een mooie vendelgroet brengen, wat door eenieder zéér gewaardeerd werd.

Na de receptie werd de feestavond begonnen voor de gildebroeders en alle genodigden. Het werd nog een gezellige avond, samen met de Troubadour Tonny Wijnands uit de Zeilberg, die de avond kwam opluisteren met mooie sketches en liedjes uit het heden en verleden.



Troubadour in actie

Piet, het was een mooi en herinneringsvol jubileum, en wij hopen dat je hier nog vaak van zult nagenieten. Wij als Gilde hebben weer een mooie en geslaagde dag gehad waar we trots op kunnen zijn..

Het Gilde...St. Willibrordus

(bij het plaatsen van dit verslag waren er nog niet meer foto's beschikbaar. Deze worden op een later tijdstip nog toegevoegd)